

OVERLEVEN DOOR WERELDRECHT

een uitgave van het plaatselijke Register van Wereldburgers (RW)

Bankrekening nummer
BE40 0001 1499 0163 van het RW
BIC BPOTBEB1



B-2540 Hove, juni 2014
Vredestraat 65
☎ + 32.(0)3..455.77.63
email: verstraeten.jean@belgacom.net
www.recim.org/cdm/wereldburgers.htm

WERELDFEDERALISTISCHE MIJMERINGEN

Het wereldfederalisme kreeg de laatste decennia niet veel wind meer in de zeilen. Dit bemerkt men ook op het vlak van het (internationaal) Register van Wereldburgers. In 1950 lieten zich honderdduizenden mensen registreren. Die massale toevloed sloeg goeddeels om in zijn tegendeel, zeker op het vlak van ons plaatselijk contactadres. Kunnen we dus met tevredenheid terugblikken op zekere resultaten uit het verleden, we weten ook dat de molen niet draait met de bries van gisteren.

Hoe vermag men dan de dingen weer vlot te trekken? Ik weet het niet. Toch staat het naar mijn inzicht als een peil boven water dat in de tijdsspanne na de tweede wereldoorlog de verwezenlijking van de wereldfederalistische doelstellingen de mensheid een heel stuk verder had kunnen brengen op het gebied van ontwapening en vrede.

Hoe zien de vredesperspectieven er thans uit?

Na het zogenaamde einde van de Koude Oorlog ontstond het gevoel dat tussen Oost en West geen totale oorlog meer kon uitbreken. Sedert jaar en dag vrezen we dat het hier om een begoocheling gaat. Verscheidene bronnen (1) wijzen ons op het nakende gevaar van vijandelijkheden op wereldschaal, waarbij men ook kernbommen zou inzetten, naast chemische en biologische verschrikkingen, alsmede een groot geheel -waarover we vaak berichten- van tegen personen of groepen gerichte stralingswapens...

Dezelfde bronnen kondigen ook natuurrampen aan zoals die sinds miljoenen jaren of tientallen miljoenen jaren niet meer voorkwamen. Een verbrokkelde asteroïde of komeetkern zou onze planeet tweemaal treffen. De tweede maal zou daardoor een eind aan de wereldoorlog komen maar tevens zou nog slechts een minderheid overblijven van de mensen en andere levende wezens.

Verantwoordelijkheid?

Velen gaan ervan uit dat de mens voor het uitbarsten van oorlogen verantwoordelijkheid draagt. Toonde hij zich wijzer en beter van inborst, hij zou ze kunnen voorkomen, luidt het. Zelf weet ik niet goed hoe men het eeuwigdurende oorlogsverschijnsel moet verklaren. Onverminderd geloof ik dat niet in de eerste plaats objectieve toestanden een rol spelen, maar wel menselijke strevingen en daden. Sommigen spreken van *karma*. Dit laatste houdt in, dat wat men verlangt of doet gevolgen meebrengt, ook op het huiveringwekkende gebied van oorlog en vrede.

INHOUD : Pag. 1 : Wereldfederalistische mijmeringen - Pag.4 :Vervolgelingen van wereldburgers en wereldfederalisten - Pag. 5 t/m 8 : Enkele flitsen; pag. 5: Stilte op het wereldburgerfront? + Algemene vergadering; pag. 6 : Herdenking Albert Camus + Vijftigste sessie van het IEM + Colloquium over internationale verdragen; pag 7 : Manifest voor <i>mondiale</i> Democratie + Vijftig jaar geleden + Leugens en oorlog; pag. 8 : Levensverwoestende stralingswapens + Financies

De "Wille" van Schopenhauer

Speelt *karma* ook in geval van natuurcatastrofen? Sommigen zien in deze laatste een goddelijk strafgericht aan 't werk. Zelf kan ik dat niet zomaar *sensu stricto* voor waar houden. Veeleer neig ik naar een opvatting als die van de wijsgeer Arthur Schopenhauer. Die verklaart alles als zijnde verschijning van de "Wille" -- de wil. (2) Niet alleen het intentionele gebeuren bij dier of mens (en het doordacht intentionele gebeuren bij de mens), maar ook de doelgerichte (teleologische) verschijnselen in het levende noemt hij (verschijning van) "Wille". Hij gaat nog verder en beweert dat evenzo de wetten die de objectieve, fysische fenomenen beheersen zo te duiden vallen.

Gaat die visie op, mag men misschien ook, op grond van het uit *Wille* bestaande eenheidskarakter van alles, aannemen dat wat de mens doet en laat gevolgen met zich kan brengen op het vlak van de objectieve, fysische verschijnselen. Niet alleen de traditionele godsdiensten doen dat op hun manier, ook allerlei esoterische scholen leren een en ander in die zin. Een van hun beweringen luidt bijvoorbeeld dat menselijke daden het gebeuren op de zon beïnvloeden. Onzin? Niet te snel : naast de uiterlijke relaties der dingen, kan er ook een innerlijke, meer wezenlijke samenhang bestaan, meen ik.

Gedachten / gebed/ meditatie

Zo de mens (mede)verantwoordelijk te noemen valt voor de eeuwige slachtpartijen tussen menselijke collectiviteiten, indien deze verband houden met zijn streven en handelen, dan mogen we het als zinvol beschouwen dat we met heel ons wezen, in gebed of meditatie, verlangen dat die verschrikkingen uitblijven. Een diepe vredeswil kan reëel iets tot stands brengen, geloof ik. En misschien kunnen innerlijke beden ook, met de hulp van krachten die men als zijnde van hierboven mag noemen, de te gebeuren staande, ontzettende natuurrampen afwenden.

En het wereldfederalisme daarin?

Maar hoe dan het wereldfederalisme te situeren? Wat te denken van zijn waarde of onwaarde? En, onder de grond gedreven, kan het zijn tijd nog beiden?

Wat valt hier zoal te antwoorden? De opvatting van Rousseau, dat de mens goed ter wereld komt, maar dat de maatschappij hem slecht maakt, beschouwen we als één extreem. Een ander uiterste treffen we aan in de opvatting van Schopenhauer, dat een goed functionerende overheid, door middel van passend strafrecht, zelfs van een republiek bestaande uit duivels een gemeenschap van deugdzaame wezens zou kunnen maken.

Een juistere opvatting houdt hier veeleer het midden, meen ik. De mens is zowel goed als slecht. De georganiseerde maatschappij kan hem zeker voor eens stuk slechter maken dan hij in zichzelf mag wezen : voorbeelden daarvan liggen voor het grijpen. Zij vermag hem echter ook beter te maken. Dat doet, in zoverre het zich rechtschapen toont en goed functioneert, het strafrecht op het nationale vlak. Op het vlak van de staatsvorming doet ze dat door een federale of een anderszins overkoepelende politieke machtsstructuur te creëren en zo de vrede te waarborgen : de deelstaten van de Verenigde Staten of de kantons van Zwitserland voeren onderling geen oorlog meer.

Conclusie ? Federalisme als oorlogwerend middel werkt, zij het alleen met mensen die zich enigszins van goede wil tonen (met duivels zou het niet lukken, vrees ik). Dit mag men niet alleen logisch noemen, men kan het ook vergaand empirisch verifiëren.

Haalbaar?

Tegen wat voorafgaat zal men inbrengen dat het gelijk theoretisch misschien aan de kant van de wereldfederalisten staat, maar dat men hun doelstellingen niet als verwezenlijkbaar kan beschouwen.

Wij antwoorden dat *nil volentibus arduum*, dat niets te moeilijk uitvalt voor wie werkelijk iets wil. Alleen, welke concrete mogelijkheden bestaan er? Wij denken dat het een zinvolle stap zou betekenen een tweede, rechtstreeks verkozen UNO-kamer te creëren. Die zou zich mettertijd kunnen uitroepen tot wereldgrondwetgevende vergadering bij machte aan de mensheid vredebrengende instellingen te verschaffen.

Nog tijd?

Zo zien we dit als wereldfederalist, maar persoonlijk, eerlijk gezegd, geloof ik nauwelijks dat dit nog tot de mogelijkheden behoort. Waarschijnlijk ontbreekt de tijd om maatregelen te nemen tegen de dreigende wereldbrand. Steeds bewapenen de grote mogendheden alsook andere landen meer en meer. En ja, met legers en bewapening voert men uiteindelijk oorlog. Moet men dan de krijgsmachten ontbinden en de bewapening stopzetten? Dat zou slechts zinvol te noemen vallen indien men dit deed op grond van een universeel geldende ethica. Ook individuele gewetensbezwaarden beroepen zich daarop bij het weigeren van legerdienst. Zij wijzen erop dat *spiritus ubi vult spirat*, dat de geest waait waar hij wil, en dat aan 't stuur van binnenrollende gevechtswagens geen geestverwanten van hen zullen zitten.

Bij gebrek echter aan diepverankerde gewetensbezwaren kan men moeilijk van de staten verwachten dat ze afzien van legers en van elk wapentuig. In het tijdperk van de formeel soevereine en tegen elkaar gewapende staten (die zich tot blokken kunnen vormen rond een dominerende staat) weet men trouwens niet goed hoe de gevolgen van ontwapening zouden uitvallen. Immers, de militair-politieke wildernis zijnde wat ze is, zou bijvoorbeeld een verzwakking van de westerse krijgsmachten het voorrukken van troepen uit het oosten kunnen vergemakkelijken. Moet men dit denkbeeldig noemen? In ieder geval liggen in het Russisch imperium sinds decennia plannen klaar om, *le moment venu*, hoog spel te spelen en onder andere West-, Zuid- en Noord-Europa eensklaps onder de voet te lopen. Uit de militaire zwakte van de aangevallen landen zouden de agressoren dan wel eens garen kunnen spinnen...

Laatste nummer van Overleven?

Indien een derde wereldoorlog inderdaad zeer binnenkort uitbreekt, ingeval ook nooit geziene natuurrampen op hem volgen, dan zou dit wel eens het laatste nummer van Overleven kunnen zijn of het laatste van de berichtenbladen die ik sedert 1962 mede uitgaf. Mocht die sombere gedachte met de werkelijkheid stroken, dan neem ik de gelegenheid te baat om nogmaals mijn diepe erkentelijkheid te betuigen aan alle medezusters en medebroeders die het als een levenstaak beschouwden zich te wijden aan de totstandkoming van vrede op aarde.

Jean Verstraeten

(1) In een vorig nummer vermeldde ik hieromtrent reeds de boeken "Armageddon" van Leo H. DeGard, uitgegeven door Kopp en "Prophezeiungen über das Ende der Welt" (Die Apokalypse und ein neuer Anfang), van Fabio R. De Araujo, uitgegeven door Kopp. Misschien had ik dit beter nagelaten, want men hoort geen paniek te zaaien door zulke schrikwekkende tijdingen in alle windstreken uit te bazuinen. Echter aangezien ik het nu eenmaal deed, meen ik dat ik er wel eens mag op terugkomen, temeer omdat dit nummer, in het licht van het financiële bankroet van het RW, nog slechts naar enkele ouwe getrouwen wordt gezonden of anders naar verenigingen en personen die krachtens hun inzet en verantwoordelijkheidsgevoel behoren te weten hoe gevaarlijk de toestand in de wereld er uitziet.

(2) Ofschoon dit in de oren van de meeste mensen als abracadabra zal overkomen, vermeld ik toch even dat ik het begrip *Wille* wel bruikbaar vind, maar het geenszins, anders dan Schopenhauer, als een betekenis van het ding op zich, van het *opzich* concipieer. De wil, de drang, het streven aan de basis van alles kan ik alleen opvatten als een wezenlijk fenomenale, als een fundament van de wereld van de verschijnselen dat zelf tot die wereld behoort. (Over mijn gedachten omtrent het fenomenale en het *opzich* kan men iets meer lezen op www.jeanverstraeten.be, in een inleiding tot een meditatieboekje.)

"Het echte patriotisme zal er weldra in bestaan niet meer 'patriot' te zijn, d.i. gefixeerd op de kleingeestige idee van de 'landsverdediging'(...)" (Julien Teppe, auteur en geregistreerd wereldburger)

"There is a plot in this country to enslave every man, woman and child. Before I leave this high and noble office, I intend to expose this plot." (President J.F. Kennedy, zeven dagen vóór zijn tragische dood.)

VERVOLGINGEN VAN WERELDBURGERS / WERELDFEDERALISTEN

Personen die zich antioorlogsbezielde opstellen, die zich inzetten voor fundamentele en voor sociale rechten : zij worden in zeer veel landen steeds weer vervolgd. Zolang het ons heugt, vormen wereldburgers of wereldfederalisten daarop geen uitzondering.

Doodsbedreigingen

Daniel Durand, voorzitter van het (internationale) Registry of World Citizens, meldt wat aan Urbain Kapoko overkwam. Deze laatste fungeert sedert 2005 als correspondent van het Register te Kindu in de Democratische Republiek Kongo. Hij behoort tot de actieve leden van “Les amis de Desmond Tutu” en van de « Association internationale des éducateurs pour la paix ». Onlangs publiceerde hij een verslag over schendingen van mensenrechten in de zone Kindu. Sedertdien bedreigt men hem openlijk met moordaanslagen. Daarom sloeg hij op de vlucht. Hij hoopt een vrijplaats te vinden in een naburige provincie. Hem is dus het lot beschoren van vervolgd vluchteling, en men weet hoe moeilijk zulke mensen het krijgen om zelfs maar een betebroods te bemachtigen...

Niet hij alleen...

In onze rangen staat hij geenszins alleen. Daniel Durand herinnerde aan wat sommige andere wereldburgers overkwam :

- In 2004 stak men Aimé Tuzuba en zeven van zijn medestanders in de gevangenis van Bukavu. Als wereldburgers zagen zij zich ervan beschuldigd hun regio uit te leveren aan buitenlandse krachten. Door tussenkomst van het internationale register bij de regionale verantwoordelijke van MONUC kwamen ze weer op vrije voeten.

- Adama Ben Traoré, onze correspondent in Wagadoegoe, raakte anno 1984 evenzo in de nor op grond van zijn *mondialistisch* engagement.

- Muriel Saragoussi, in het begin van de jaren tachtig correspondent in Brazilië, enige tijd na de terechtstelling van Chico Mendès, zag zich blootgesteld aan doodsb bedreigingen.

- Alain Noël Njokern Nkwatchou ranselde men af te Nkongsamba in Kameroen wegens zijn wereldburgerschap. Nog steeds ziet hij zich bedreigd, maar onverminderd zet hij zijn actie voort. Op radio Nkongsamba blijft hij zelfs boodschappen van de wereldburgers verspreiden.

- Vóór hem, evenzo in Kameroen, arresteerde men Peter Mbunta, correspondent in Doeala, op een bijeenkomst van wereldburgers. Hij bracht vier jaar in hechtenis door.

- Het registratiecentrum in Antananarivo op Madagaskar zag zich ernstig tegengewerkt. Livah, de coördinator ervan, verdween lange jaren uit het gezicht. Pas in september 2013 stelde hij zich opnieuw in verbinding met Daniel Durand.

- Yan Campos, correrspondent te Chimpote in Perú moest zich gaan verschuilen in een buurland, ten gevolge van bedreigingen gekregen na conferenties over het wereldburgerschap.

- Van wereldburger Dey Sattaji, correspondent te Karachi in Pakistan, verbleven we zonder nieuws sinds zes jaar. Dit kan men wel niet anders dan uiterst onrustwekkend noemen....

- Onze vrienden in Ivoorkust, in Tsjaad en in Centraal Afrika voelen zich evenmin veilig.

- Michel Dialundama, onze correspondent in Luanda, schiep een “Wijk van de Wereldburgers”. Bulldozers van de regering maakten alles met de grond gelijk. Michel moest zich toen gaan verschuilen in een buurland. Zijn medewerker Fernando Kinkani vluchtte naar Frankrijk.

Mondiaal Instituut voor Mensenrechten

Er bestaan nog meerdere gevallen van geweld tegen of vervolging van medestanders. Zeker, de boodschap van het wereldburgerschap blijft er een van hoop. En waardevolle ideeën kan men uiteindelijk niet achter tralies doen verkwijnen. Alleen, welke prijs dient daarvoor te worden betaald!

Een en ander vormt een reden om opnieuw te gaan werken aan de totstandkoming van een Mondiaal Instituut voor Mensenrechten. Op de sessie te Brasilia in 2009 van het Congres der Volkeren, stelde men de oprichting ervan voor en beraadslaagde men daarover uitvoerig. Daniel Durand zal in dit verband voorstellen doen aan de verenigingen die deel uitmaken van de Raadgevende Vergadering bij het Congres der Volkeren.

JV

ENKELE FLITSEN (door JV)

Stilte op het wereldburgerfront?

Heerst er stilte op het wereldburgerfront? Op het internationale vlak geschiedt nog veel. Wie er meer wil over weten kan bijvoorbeeld de volgende webstekken openen :

www.recim.org/cdm/registry.htm

www.recim.org/cdm/registre.htm

Men kan ook schrijven naar :

Registre des Citoyens du Monde/ Registry of World Citizens

66, boulevard Vincent Auriol
F-75013 PARIS

registre@citoyendumonde.fr

of naar :

Daniel Durand,
voorzitter van het Registry
“Les Nids”

F-49190 SAINT-AUBIN-DE-LUIGNE

daniel@recim.org

We vermelden ook nog de volgende webstekken en een e-mailadres :

Congres der Volkeren

www.recim.org/kdp/cont-fr.htm

Raadgevende Vergadering bij het Congres der Volkeren

www.recim.org/ascop-fr.htm

Mondiaal Persagentschap (opnieuw in de maak)

www.recim.org/amip/amip-fr.htm

Mondiale Solidariteit tegen de Honger

<http://www.globidar.org>

info@globidar.org

Instituut voor *Mondialistische* Studies (in het Frans Institut d'Etudes Mondialistes, IEM) :
p/a Marc Garcet, 11, rue Istahelle, 4690 BASSENGE,

of :

84, rue Saint-Lambert

4040 HERSTAL

e-mail: aigs.mg@aigs.be , tel : 04/264 8904

<http://www.recim.org/ascop/iem-fr.htm>

Algemene vergadering

Het internationale register van wereldburgers wil essentieel geen ledenvereniging vormen. Het wil niemand verplichten statuten te onderschrijven en zich aan stelregels te houden of lidmaatschapsgeld te betalen. Het nodigt wel elkeen uit zich uit te roepen tot wat zij of hij reeds is : wereldburger met mondiale belangen.

Onverminderd bestaat er ook een vereniging van wereldburgers die het Register beheert. Zij telt een honderdtal leden in zesendertig landen, bestaat uit een algemene vergadering, een internationale raad (1) en een uitvoerend bureau. De eerstgenoemde komt minstens om de twee jaar bijeen, maar zij kan ook om uitzonderlijke redenen bijeengeroepen worden, zoals op 20 mei van dit jaar, in Parijs.

Een en ander hield er tevens mee verband dat een soort schisma ontstond tussen het internationale en het Franse registratiecentrum, hetwelk zich traditioneel, decennialang, het actiefst toonde. Anderzijds ook raakte het internationale register al te zeer in Franse handen. Daarom wil men nu een apart statuut geven aan en een aparte organisatie uitwerken voor de Franse vleugel en het “federale” (sic : wereldwijde) niveau.

Op te merken valt dat sinds enige tijd de actiefste registratiecentra zich eerder buiten Europa bevinden. In Kameroen bijvoorbeeld, onder het presidentschap van Noël Njoken Nkatchou, gingen de activiteiten de laatste jaren crescendo. Honderden personen lieten zich registreren en een tiental gemeentes riepen zich uit tot wereldterritorium.

Vraag nadere inlichtingen op een van de vermelde adressen of open webstekken zoals de volgende :

<http://www.recim.org/admin/rcm2014ag-fr.htm>

<http://www.recim.org/admin/rcm2014ageo.htm>

(1) Zelf stelden we ons in 2007 geen kandidaat meer voor de functie van raadslid. We bleven wel lid van de vereniging alsook van de Raadgevende Vergadering bij het Congres der Volkeren.

Herdenking Albert Camus

Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de geboorte van de wereldberoemde schrijver Albert Camus vond op 14 januari een herdenking plaats in het *Palais du Luxembourg* te Parijs, waar de Franse senaat zetelt.

Camus behoorde, in de late jaren veertig, tot de eerste bij ons geregistreerde wereldburgers, en levenslang bleef hij voorstander van een mondiale democratie bij machte de internationale oorlogen uit te bannen en andere op wereldvlak gestelde overlevingsproblemen beter aan te pakken.

Verscheidene sprekers lichtten dit toe op de genoemde herdenking.

Tot hen behoorde senator Joël Labbé, bij ons geregistreerd als wereldburger en verkozen als afgevaardigde op het Congres der Volkeren, burgemeester ook van de *gemonialiseerde* gemeente Saint-Nolff.

Hij beklemtoonde hoe Camus zich steeds inzette voor de fundamentele waarde die vrijheid heet. Deze laatste hoort ons eveneens in staat te stellen verantwoordelijk om te springen met onze planeet en ze voor het ergste te behoeden.

Joël Labbé verwees ook naar Camus' gevoel voor de natuur en voor kosmische eenheid. Hij citeerde :

“Enfoncé dans les odeurs sauvages et les concerts d’insectes somnolents, j’ouvre les yeux et mon cœur à la grandeur insoutenable de ce ciel forgé de chaleur. »

Vertaald door ons :

“Ondergedompeld in de wilde geuren en de concerten van (slaperige?) insecten, open ik mijn ogen en mijn hart voor de ondraaglijke grootsheid van het uit warmte gesmede uitspansel (of : van het in warmte gedrenkte uitspansel.)”

Wij zien het wereldfederalisme vooral als een instrument om een praktisch doel te dienen : het oplossen van onze overlevingsproblemen. Onverminderd waarden we een achtergrond van gevoel voor universele broederschap, van de gedachte dat alles in alles is of dat allen in allen zijn.

Vijfendertigste sessie van het IEM

Het IEM, het Institut d'Etudes Mondialistes = Instituut voor *Mondialistische* Studies organiseert dit jaar haar vijfendertigste sessie in “Au Moulin de Bouckay” te Eben-Emael (België).

Op de webstek van het IEM staat te lezen dat die plaatsvindt van ? tot ? augustus. We besluiten daaruit dat de juiste data nog niet vastliggen. Nadere inlichtingen kan men bekomen op de eerder vermelde adressen.

Het thema van de sessie luidt :

“Pour vivre ensemble” Résister, transmettre, créer (sic)

Men stelt vast dat het humanistische maatschappijmodel aan afbouw toe is. De macht van het de economie beheersende financieuzen verarmt de staten en de bevolking. Wat daartegen te beginnen? Hoe kan men nieuwe relationele strategieën uitbouwen? Hoe de logica doorbreken van het machtsgebeuren op financieel, economisch, sociaal, medisch en politiek gebied? Hoe, zonder in voze illusies te vervallen, het ontstaan van rechtschappen en vreedzame verhoudingen in de hand werken? En hoe zo mede zin geven aan ons bestaan?

Colloquium over economische verdragen

Op 17 mei 2014 vond in Wavre een colloquium plaats met als thema :

Transnationales occidentales, crimes contre l'humanité dans le monde entier (sic)

Onder anderen onze voorzitter, Daniel Durand, voerde er het woord. Ook meerdere bij ons geregistreerde wereldburgers namen aan de gedachtewisselingen deel. Zij schreven ook een verklaring over de beklemmende gebeurtenissen in de Oekraïne. Daarin roepen ze alle partijen op goede wil te tonen en de problemen vreedzaam op te lossen.

De stijlsfeer van het document mag deels enigszins naïef aandoen. Toch beseffen de opstellers terdege dat men de toestand in het genoemde land erg gevaarlijk moet noemen en dat hij kan escaleren op een wijze die niet te overzien valt.

Vraag nadere inlichtingen op een van de vermelde adressen of open passende webstekken.

Manifest voor mondiale democratie

Spreekt men over wereldfederalisme, dan halen niet weinig mensen,... *de toute la hauteur de leur bêtise*, de schouders op. Sommigen willen daardoor tevens suggereren dat onze beweging al heel lang geleden uitstierf en dat geen kramers kopen wat voorbij is. Alleen, krachtens de werkelijke toestanden in de wereld bestaat er meer dan te eniger tijd nood aan een wereldwijd uitgebouwde democratie.

Daaraan herinnert het “Manifest voor mondiale Democratie”, gelanceerd door de *World Association of World Federalists*. Het hoofdmotief van het document luidt : het *mondialiseren* van de democratie vormt de enige manier om de mondialisering te democratiseren.

Men vindt de volledige tekst op :
www.pressefederaliste.eu

Men kan ook om inlichtingen vragen aan de Nederlandse afdeling van de *World Association of World Federalists*, namelijk de **Wereld Federalisten Beweging Nederland (WFBN)**, Laan van Nieuw Oost-Indië 252, CD Den Haag, wfbn@gmail.com , tel. 00.31.(0)70-785.40.63

Sedert vele tientallen jaren geeft de WFBN een voortreffelijk blad uit en organiseert ze allerlei waardevolle activiteiten.

Vijftig jaar geleden

Op 3 juni 1964 werd in België de wet van kracht betreffende het statuut van de gewetensbezwaarden. Illegale dienstweigeraars uit gewetensbezwaren, tot wie we zelf gedurende enkele jaren behoorden, hadden er sinds decennia om gevraagd. Dat de wet er kwam, betekende voor ons dan ook een reden tot innige vreugde.

Vijftig jaar later vergaten we dit geenszins en we vinden dat men deze verjaardag op de een of andere wijze hoort te herdenken en te vieren. Ondergetekende kan daartoe helaas geen initiatief nemen. Dit om gezondheidsredenen, maar ook wel omdat we afgesneden raakten van de verenigingen die we hadden in 't leven geroepen.

De door ons (als Comité voor geweldloze Vredesactie) op 11 mei 1964 mede opgerichte koepelorganisatie Burgerdienst voor de Jeugd

(BDJ), die inlichtingen zou gaan verschaffen omtrent de nieuwe wet, viel begin 1978 in handen van hoofdzakelijk enkele nieuwkomers die voltijds op het secretariaat in de Van Elewijckstraat te Brussel werkten en die zich de staatstoelagen hadden toegeëigend welke sedert enkele jaren werden verleend.

Iets dergelijks geschiedde toen evenzo met de op ons initiatief eind 1965 opnieuw in ons gewest ingevoerde Internationale van Oorlogstegenstanders (IOT).

We schreven wel degelijk : 11 mei 1964 en eind 1965. Wat dan te denken van de beweging, decennialang volgehouden door mensen die werkten op of verbonden waren aan het genoemde secretariaat, dat namelijk de BDJ eind 1969 werd opgericht en de IOT niet bestond vóór 1971? (1) Het gaat hier om flagrante leugens, die de zaak moesten dienen van diegenen die deze verenigingen op onduidbare en ongeldige wijze in beslag hadden genomen.

Meer over een en ander kan men deels lezen op de webstek www.jeanverstraeten.be , onder de rubriek “War Resistance” of ook wel onder “World Federalism”.

(1) De beslissing eveneens als IOT op te treden werd meer bepaald genomen op de vergadering de dato 26 oktober 1965 van de “vredesgroepjes” rond het berichtenblad Geweldloze Weerbaarheid.

Leugens en oorlog

Wie pleegde de aanslagen van 11 september 2001? Ongetwijfeld bevat het officiële antwoord op deze vraag niet de hele waarheid. Alles wijst erop dat er veel meer achter steekt en dat de huiveringwekkende gebeurtenis omhuld wordt door een geheel van leugens.

Wat dan te denken van de woorden van de toenmalige president George Bush : “Wie niet aan onze zijde staat, schaaft zich aan de kant van onze vijanden.” Dit kwam over als manicheïsche en ergens bedreigende taal. Verwonderlijk mag men het dan wel niet noemen dat diezelfde politicus ertoe overging te verklaren dat zijn land zich in oorlog bevond.

Want dat deed hij, en hij vroeg aan de NAVO-bondgenoten, die dit aanvaardden, artikel 5 van

het verdrag te activeren. Dat laatste bepaalt, dat een aanval op één lid gelijkstaat met een agressie tegen alle leden. We leven dus virtueel op oorlogsvoet, wat zeker een bijkomend gevaar betekent voor de rechten en de vrijheden...

Dit alles geschiedde mede op grond van onwaarheden omtrent de genoemde aanslagen... We zouden zeggen : *nil novi sub sole*, niets nieuws onder de zon. Immers, in alle gewapende vijandelijkheden spelen leugens een aanzienlijke rol. Hitler beweerde zelfs dat Polen, op 1 september 1939, het Duitse rijk had aangevallen. En in 2003 viel het Amerikaanse leger Irak binnen op grond van de drogreden dat zich daar massavernietigingswapens bevonden.

Levensverwoestende stralingswapens

Sedert tientallen jaren melden we dat er een groot en heterogeen geheel van bewustzijnsmanipulerende en gezondheidsverwoestende stralingswapens bestaat. Met deze kan men enkelingen en/of groepen op afstand treffen, en dit geschiedt metterdaad, wereldwijd, hetzij bij wijze van experiment, hetzij bij wijze van repressie.

In de regel blijft dit alles onder de dekmantel van de "classified information" verscholen. Onverminderd circuleert er een zeer grote hoeveelheid geloofwaardige informatie. Die vindt men deels reeds door op het internet enkele woorden of namen op te zoeken. We citeren uit de hoorn des overvloeds :

- **Mojmir Babacek (filosoof, econoom) (1), researcher mind control technologies.**
- **Heiner Gehring (psycholoog), idem.**
- **Colin Ross (psychiater), idem.**
- **John Hall (geneeskundige), idem.**
- **Lynn Weed, Keep The Ethical Light Burning.**
- **Cheryl Welsh, Mindjustice.**
- **Barrie Trower (hoogleraar natuurwetenschappen en gewezen geheimagent), researcher mind control technologies.**

Door die namen uit te tikken, vindt men

verdere namen alsook een groot aantal webstekken. Men ziet zich dan geconfronteerd met een vloed feiten waar men niet omheen kan. Zo bijvoorbeeld vindt men op video's die vraaggesprekken met Barrie Trower tonen foto's van allerlei apparatuur : aanschouwelijke bewijzen. Onverminderd komen zelfs bewegingen voor mensenrechten en voor vrede nauwelijks in beweging. Zij doen in de regel hetzelfde als de media : doodzwijgen. "Men" gaat op deze ijzingwekkende kwestie niet in, want zoals de heersende wind waait, zo laat "men" zijn jasje waaien...

En de politici? Tot voor een jaar of tien kregen we geregeld reacties van sommigen onder hen. Thans nauwelijks nog. Onder anderen, in dit land, geven minister Milquet van binnenlandse zaken en minister Turtelboom van justitie geen kik : geen dover doven dan wie niet horen willen. Zij doen alsof ze het beter weten dan de wetgevende macht in Michigan, verscheidene andere Amerikaanse staten en Rusland. In al deze landen bestaat reeds een desbetreffende wet, inderdaad. Bovendien riep het Europees Parlement, in par. 27 van Res. 04005/99, op tot het sluiten van internationale verdragen die het vervaardigen en het gebruik van zulke wapens verbieden.

(1) Wat tussen haakjes staat, dient men uiteraard niet over te typen!

FINANCIES

Is dit het laatste nummer van *Overleven?* We voelen ons erg verontrust aangaande het voortbestaan, in de nabije toekomst, van de huidige beschaving. Blijft die echter nog even duren, dan hopen we dat eveneens het RW dit zal doen, want ook in onze landen dienen wereldfederalistische stemmen zich te laten horen.

Daarom veroorloven we ons nogmaals een oproep te richten tot onze ouwe en minder ouwe getrouwen. We vragen hen een bijdrage te storten op rekening van het Register van Wereldburgers nr. **IBAN BE40 0001 1499 0163.**

Onze eeuwige erkentelijkheid vergezelt onze donateurs.

Persoonlijk verantwoordelijk opsteller : Jean Verstraeten, Vredestraat 65, B-2540 Hove. Met dank aan André Van Langenhoven voor het nalezen van de teksten.